

VOETBALPRAATJE

Terwijl ik nu zit te schrijven, is de zomeravondcompetitie van Hernesseroord afgelopen. Jullie weten dat Hernesseroord voor de eerste keer in haar bestaan heeft meegedaan aan de competitie. Als we dan de revue laten passeren dan mogen we wel stellen, dat het elftal in deze competitie, bijzonder goed heeft meegedraaid.

Alle jongens hebben elke week weer de moed opgebracht om twee keer in de week (dit gebeurde veel) in Rotterdam te gaan voetballen. Het was altijd erg gezellig in de bus. Af en toe werden de chauffeurs, te weten Jelier en Breure, met humoristische slagen van de jongens de waarheid verteld. En dan was het dikwijls lachen en gieren.

We hadden ook altijd twee trouwe supporters die iedere keer maar weer het Hernesseroord elftal naar de overwinning schreeuwden, goed gedaan hoor, Annemarie Rijvers en Jeanet Wagenaar.

Maar goed, het is nu weer voorbij en Hernesseroord is op de derde plaats geëindigd, een hele goede prestatie.

Wil Rijvers is topscoorder geworden met 12 doelpunten.

We hebben een doelgemiddelde van 21 voor en 12 tegen. En met die 12 doelpunten, zou ik een compliment willen geven, zonder de andere jongens te kort te doen, aan good old Barend Bakelaar, die elke keer maar weer een enorme inzet en vechtlust vertoonde in het veld. Ook wil ik nog een dankwoord brengen aan Jaap Mastenbroek, dat is onze grensrechter, die het ook heel goed heeft gedaan. Dan ben ik nu uitgeschreven wat de competitie betreft.

Nog even over het toernooi in Zeist.

Jongens, we hebben ondanks de 5e plaats een heel mooi toernooi gehad. Maar ja, je weet het nu eenmaal in de sport, je hebt ups en downs.



Het was prima geregeld daar in Zeist, ook met het diner was het een lust om te zien, hoe de jongens na een vermoeide dag het warme maal naar binnen zaten te schransen (eet smakelijk).

Om 19.00 uur vertrok een ieder voldaan weer richting Hernesseroord. Al met al een bijzondere dag. Nu gaat Hernesseroord zijn vriendschappelijke wedstrijden Voetballen op het veld van Hernesseroord. Ik zou met dit schrijven willen zeggen, verplegend personeel, kom eens kijken naar het elftal, met de pupillen, ook voor hen is het leuk.

Zo mijn tijd zit erop, ik ga nu eindigen met een ieder een hele gezonde en prettige vakantie toe te wensen.

Middelharnis, juli 1977

Trainer Kees van Dongen

