

DE VERKEERSTUIN

Door de Voorzitter van de Verkeerstuin de heer Sevenhuijsen



Toen de Commissie Veilig Verkeer van Middelharnis en Sommelsdijk op 6 november 1975 rond de vergadertafel zat in aanwezigheid van de hoofden van de basisscholen voor de bespreking van de verkeersexamens, was men unaniem van mening, dat de verkeersexamens zoals die in het verleden zijn afgenomen niet meer voldoen aan de eisen die men kan stellen aan een moderne verkeersopvoeding.

Er bleek behoefte aan meer praktische oefening naast de theorielessen op school.

In januari 1976 werkte de Commissie aan een plan om van het Rubensplein een verkeerstuin te maken. Maar de problemen bij het realiseren waren van dien aard, dat de voorzitter, zoekend naar een geschikter plein, over het terrein van Hernesseroord reed en ontdekte, dat daar ook "pleinen" waren. Kort daarna ontstond uit een informatief gesprek met de heer Van Sluijs een wederzijds enthousiasme voor samenwerking en weldra was de Commissie gast aan de vergadertafel op Hernesseroord. Vele technische details werden doorgesproken met de deskundigen van Hernesseroord en met de Vereniging Veilig Verkeer van Nieuwe-Tonge, die hun auto's, fietsen en verkeerslichten ter beschikking wilden stellen. Ook de heer Van Gent van de politie uit Dordrecht was aanwezig; hij ontwierp de verkeerstuin en zou de hoofden van basisscholen instrueren.

Dat het niet bij een plein is gebleven bleek wel duidelijk tijdens de feestelijke opening van Hernesseroord toen Burgemeester Van Es met een startsein de tuin opende. De heer Van Gent kreeg het toen echt druk, maar leidde op ervaren wijze de pupillen en de kinderen van Middelharnis en Sommelsdijk. De verkeersfouten waren toen schering en inslag, maar zullen in de toekomst na intensief oefenen sterk verminderen.



Het oefenprogramma is reeds gestart doch is nog experimenteel. In de komende winterperiode gaat de Commissie zich met de verworven ervaring verder beraden om te komen tot een nog grotere doelmatigheid van de tuin. Een tuin die tot stand kwam dankzij de geweldige gastvrijheid en materiële steun van de directie van Hernesseroord, de subsidie van de Gemeente Middelharnis en de spontane medewerking van zovele anderen.

Middelharnis, juni 1976