

PUPILLENBIBLIOTHEEK

Binnenkort beginnen we op Hernesseroord met een pupillen bibliotheek. De bedoeling is te komen tot een brede verzameling van boeken die voor een bepaalde tijd kunnen worden geleend.



Het gaat ons niet alleen om de pupillen die zelf kunnen lezen en zelf een boek kunnen halen. Ook voor hen, die graag voorgelezen willen worden is de bibliotheek bestemd; de groepsleidster zal in dit geval voor het halen en brengen van de boeken zorgen.

We kunnen niet in één keer de hele bibliotheek vol zetten met nieuwe boeken, daarvoor ontbreekt het geld. Dat vinden we niet zo erg, want we hebben eigenlijk een beetje gerekend op boeken, die bij ouders thuis liggen en die graag voor dit doel beschikbaar worden gesteld. Het gaat om tweedehands boeken dus, kinderboeken, plaatjesboeken, romans, voorleesboeken, kerstverhalen, enfin gaat u maar door.

Mocht u mee willen en kunnen werken, dan kunt u uw boek of boeken aan de receptie afgeven. De receptioniste weet verder de weg. Ik houd u op de hoogte.

J. (Jan) Oostra
Middelharnis, december 1976