

Het Anneke-lied uitgevoerd door haar Poldermannen

Ter gelegenheid van het afscheid van Anneke Polderman 19.06.1998.

1 Al haar mannen die werken op Hernesseroord,
2 zingen treurig op deze afscheidsmiddag,
3 zijn ontredderd, vertwijfeld en melancholiek,
4 De Zuidwester zal nimmer hetzelfde zijn!!
5 Zij ontfermt, zij is sociaal, en wil het samen doen,
6 voor de kind'ren van Unicef maakt zij zich beresterk.
7 Is bewogen, invoelend, maar soms ook heel dwars,
8 vaak onzeker, welwillend met kracht in vrouw en werk
9 Want als Anneke gaat, wie hangt de landschapjes dan recht,
10 en wie zorgt nu nog, wie vervangt haar?
11 Want als Anneke gaat, wie stoft de randje-es clan af,
12 en wie heeft nog oog voor elkaar?
13 Ja, als Anneke gaat, gaat de sfeer weg!
14 Ja, als Anneke gaat, gaat de plicht weg! 15 Bovenal als zij gaat, gaat een vrouw weg!!
16 Al haar mannen die werken op Hernesseroord,
17 zijn verbijsterd en voelen vandaag de leegte aan.
18 Laat als troost voor dit gat, een herinnering na, 19 een Portret van jezelf in 't museum staan.

1 Al haar mannen die werken op Hernesseroord,
2 zingen treurig op deze afscheidsmiddag,
3 zijn ontredderd, vertwijfeld en melancholiek,
4 De Zuidwester zal nimmer hetzelfde-e meer zijn!!
5 Zij is sterk, zij is loyaal, en wil het samen doen,
6 van nature zet zij ons als mannen op 't juiste spoor.
7 Maar we stellen niet zorg nu de vraag wie die vrouw,
8 zal vervangen met humor en oog voor details.
9 Want als Anneke gaat, wie is nog vrouw c-cn haar werk,
10 wie is fel maar oprecht, moeder van menigeen.
11 Want als Anneke gaat, wat is de rest zo-onder haar,
12 en de heren, zij staan heel alleen!!
13 Ja, als Anneke gaat, gaat de kunst weg!
14 Ja, als Anneke gaat, gaat haar kleed weg!
15 Bovenal als zij gaat, gaat een vrouw weg!!
16 Al haar mannen die werken op Hernesseroord,
17 zijn verbijsterd en voelen vandaag de leegte aan.
18 Wie bezweert, luister goed, hakt de knopen nu door?
19 Lieve An, lieve schat, laat je hart op het oord!!!
op het oord,
op het oord!!