

EERST PAALSLAG KINDERBOERDERIJ

Op 19 juni 1975 mochten we weer een feestelijke gebeurtenis meemaken op Hernesseroord. De 1e paal voor de Kinderboerderij werd nl. de grond ingehaid en wel door Jan van der Meulen van de Bark en Kees van 't Zelfde van Soos 140, die dit samen op een voortreffelijke manier deden.

Er waren veel pupillen en personeelsleden, enkele belangstellenden en leden van de Stichting Kinderboerderij aanwezig.

Na afloop van de paalslag en een hartelijk applaus voor de beide heibazen, werd in het restaurant door de voorzitter van de Stichting Kinderboerderij, burgemeester Joh. van Es van Middelharnis, het een en ander verteld over de toekomstige Kinderboerderij.

In zijn toespraak deed de voorzitter vooral een beroep op vrijwilligers werkzaam in de bouwsector voor hulp in de toekomst, als met de werkelijke bouw gestart gaat worden.

Daarna lichtte de Heer Zeelenberg, architect, de indeling van het Hoofdgebouw van de Kinderboerderij toe aan de hand van een maquette.

Deze maquette werd door het personeel van de Technische Dienst van Hernesseroord in een avond tot in de kleine uurtjes en een halve ochtend vervaardigd, en ik moet U zeggen, het resultaat is geweldig.

U kunt deze maquette bekijken in het Hoofdgebouw van Hernesseroord, zodat U alvast een indruk krijgt hoe één en ander eruit zal gaan zien.

Dr. Roelofs sprak tot slot een waard van dank uit aan het comité, voor wat zij tot nu toe tot stand hebben gebracht.

Tevens willen wij nog een oproep doen aan sterke mannen, die bereid zijn in de zomervakantie enkele pallets te slopen op Hernesseroord t.b.v. het hekwerk voor de Kinderboerderij.

Zij kunnen hiervoor contact opnemen met Dhr. van Prooijen.
(tel. 01870-3888, toestel 170).

Namens de Stichting Kinderboerderij Giela Jongejan

Middelharnis, juli 1975

