

HERINNERINGEN AAN EEN VAKANTIE IN SPANJE 1976
VACACIONES EN ESPANA



Het was mooi weer maar erg warm weer toen ik met het vliegtuig in Spanje aankwam. Nadat ik de douane gepasseerd was, ging ik met de bus naar de plaats van bestemming. Ik hield mijn verblijf in een hotel en heb met de mensen gesproken.

Ik was toen al aardig op de hoogte met de Spaanse taal. Ik heb zelfs met een Spaans meisje op het terras gezeten en dat vond ik leuk. Dat vergeet ik nooit van mijn leven meer.

Ook ging ik naar het dorp en heb nog meer gedaan.

Elke dag ging ik naar het strand en heb gezwommen. Ik was zó verbrand , dat ik niet meer in de zon kon liggen. Ik heb op het strand ook met een Spaans meisje gezwommen, en wel met Isabella. Ik kwam haar in het water tegen en zwom toen met haar. Ik had het zo fijn daar, en toen ik weer terug ging met het vliegtuig naar Holland, dacht ik vaak terug aan de vakantie in Spanje. Ik heb toen een hele poos later, zelfs 2 liedjes over Isabella gemaakt; één in het Spaans, en één in het Hebreeuws.

Gerald Ebbe, paviljoen de Bark
Middelharnis, december 1976