

VAKANTIEHUIS OOSTVOORNE...

DE EERSTE STENEN ZIJN GELEGD

17 december..., koud, regen en wind..., geen weer om een hond door te jagen. En toch kwamen er die dag heel wat belangstellenden opdagen in de Voornse duinen voor de eerste-steen-legging van het vakantiehuis voor de bewoners van Hernesseroord. Koude, regen en wind werden moeiteloos getrotseerd voor deze heuglijke gebeurtenis. Terecht overigens, want het is een hele prestatie van "de brugh" dat men reeds zover is gevorderd. De aanwezigheid van de pers ("Westvoornse courant", "Ons eiland" en uw dienaars) moge dit onderlijnen.

Feeststemming dus, ondanks het gure weer. De plechtigheid werd geopend door de heer de Vries, voorzitter van "de brugh", die even schetste hoe dit alles in zes jaar tijd tot stand is kunnen komen. Hij dankte de donateurs en de medewerkers van "de brugh" voor hun onverwilde inspanningen.

Dan was de eer aan de heer Blok, die door het ophalen van oude kranten ongeveer 70.000 gulden voor de bouw van dit vakantiehuis wist te verdienen, om de eerste officiële steen van het vakantiehuis te leggen. Annelies en Rob (van de Bark) legden de volgende stenen (keurig werk overigens!)



"ligt ie zo goed ?"

keurig werk jongens

Daarna volgden nog woorden van lof en dank van de heer Havermans, namens de direktie en het personeel van Hernesseroord, en ook aannemer Roos, feliciteerde de initiatiefnemers.

Tenslotte werden alle aanwezigen uitgenodigd op een *receptie bij de familie Reis, de architecturale bakermat van het vakantiehuis.*

Geen storm zou deze blijde dag kunnen verpesten.

E. van Rossem.

.....