

Scheepspraet oktober 1976

BIJSCHOLING

Herinneringen aan een leuke ochtend van Bark-West op 6 oktober 1976

Het was een leuke ochtend. Wij vonden het fijn dat we in de koekjesfabriek in Stad aan't Haringvliet mochten kijken. Wij vonden het ook gezellig dat we een beker koffie en een koekje erbij gehad hebben.

Er zijn ook mooie foto's van gemaakt in kleur. Wij zaten in ons paviljoen, en nadat we koffie gedronken hadden kwam het busje en bracht ons naar de fabriek, en we hebben gezien hoe het in zijn werk gaat. We hebben aan de werknemers van de fabriek onze namen genoemd. Klaas vroeg of er ook speculaaspoppen gemaakt worden. We hebben ook gezien hoe de machines werken. De koekjes gingen in de warme oven en we hebben ze er uit zien komen. We hebben ook gezien hoe de koekjes gemaakt worden, en we hebben ook gezien hoe de grote koeken gemaakt worden met elektrische machines.



Ja, het was een fijne ochtend geweest en tussen elf en twaalf waren we weer thuis. Voordat we weggingen zijn we nog even naar de dieren wezen kijken. En nu hebben de jongens een hele grote tekening van de koekjesfabriek gemaakt. We zagen ook hoe de hazelnoten op de koeken werden gelegd, en dat vonden we mooi. Over de kleine werd geklutste ei gestreken.

De hartelijke groeten van
de "bijscholing"

Middelharnis, oktober 1976